
De komst van Jezus Christus

J.G.Bulthuis

Onder de miljarden christenen die er tot nu toe zijn geweest, bevonden zich in elke tijd wel groepen die geloofden in en uitzagen naar de komst van Jezus. Meestal hield die komst voor hen de wederkomst van de Heer in, waarbij de gemeente zal worden opgenomen in de hemel. Natuurlijk zal dit in de toekomst zeker geschieden (1 Tes.4:15-17)! Opvallend is echter dat maar weinigen kennis hadden van een veel grootser gebeuren dat zal gaan plaatsvinden vóórdat de Heer persoonlijk terugkeert, namelijk zijn komst door heilige Geest in de gelovigen.

Het duidelijkst wordt dit door Paulus verwoord in 2 Tessalonicenzen 1:10: *Wanneer Hij komt, om (op die dag) verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.* Deze volledige aanwezigheid van de Christus **in** de zijnen èn zijn openbaring **door** de zijnen noemen we ook wel de openbaring van het zoonschap. Daar draait alles om. In die zalige situatie wordt het woord werkelijkheid dat zegt: *vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt* (Ef.1:23) en: *alles en in allen is Christus* (Kol.3:11b). Over déze komst gaat het in dit artikel.

De ontwikkeling van het leven Gods in de gelovigen dient daarop uit te lopen (2 Tes.2:13,14). Met dit heerlijke toekomstbeeld willen wij ons in déze tijd verzadigen en alles ten dienste stellen om dat te bereiken.

De komst

Het probleem bij het vertalen van de bijbel is dat de Nederlandse taal niet die woordrijkdom kent als de Griekse taal van het Nieuwe Testament. Voor de woor-

den 'komst' en 'komen' heeft het Grieks meerdere woorden met even zoveel verschillende betekenissen. Gaat het om de 'komst van Jezus **in** de gelovigen' dan vermeldt de grondtekst voor 'komst' het woord 'tegenwoordigheid', het 'aanwezig zijn' van de Heer **in** de zijnen.

Een goed voorbeeld hiervan is Jacobus 5:7,8: *Hebt dus geduld, broeders, tot de 'komst' (tegenwoordigheid) des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de 'komst' (tegenwoordigheid) des Heren is nabij.*

Toen wij na onze bekering, wedergeboorte en waterdoop gedoopt werden in heilige Geest, begon die aanwezigheid van de Heer **in** ons (Joh.14:18,20,23). Vandaar dat de Geestgedoopte christen – zelfs met inbegrip van zijn stoffelijke lichaam – een tempel of woonstede van God wordt genoemd (1 Kor.6:19a; 2 Kor.6:16a; Ef.2:22). Tegelijkertijd wordt daarmee aan ons de belofte van Jezus vervuld dat Hij ons na zijn hemelvaart niet als wezen zou achterlaten (Joh.14:18). Hij is werkelijk in heilige Geest tot ons weergekomen. Een heerlijke realiteit. Geniet met ons mee!

Toename

De bedoeling van zijn inwoning is het koningschap over ons leven in handen te nemen. Dat gaat echter niet in één keer en geschiedt ook niet automatisch. Het is een proces waarbij wij zèlf worden ingeschakeld. Petrus wekt ons toch immers op om *de Christus in uw harten als Here te heiligen* (1 Petr.3:15a).

Uit liefde tot God en tot zijn waarheid willen wij hier ernst mee maken en de volgende twee te onderscheiden hoofdaspekten van zijn tegenwoordigheid in ons geheel vervuld zien te krijgen: trachten te komen tot die innerlijke toestand dat de aanwezigheid van zijn **volheid** in ons bereikt wordt, èn die aanwezigheid in **alle** delen van ons leven laten doorwerken.

Dus niet een 'beetje' van Hem, of zo nu en dan 'iets' van de Heer, of Hem slechts op enkele terreinen van ons leven toelaten, maar konstant zijn volledig Zoon-van-God-zijn, in zijn volle omvang en diepte

Jezus centraal

woning in ons laten maken. Eraan werken dat Hij zeggenschap en heerschappij krijgt over alle aspecten van ons menszijn en leven. Wij willen volledig opgaan in Hem; één geest met Hem worden; komen tot het '*Christus die ons leven is*' (1 Kor.6:17; Kol.3:4).

Zowel de Heer als wijzelf hebben een actief aandeel in deze toename van de Christus in ons. De Heer levert de belangrijkste en doorslaggevende bijdrage:

**Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus*

(1 Kor.1:8)

**Van Hèm is de wasdom*

(1 Kor.3:7b)

**De kracht die alles te boven gaat, is van Gød*

(2 Kor.4:7)

**Aan Hèm ontleent het gehele lichaam (de gemeente) deze groei*

(Ef.4:16)

**Uit Hèm (het Hoofd) ontvangt het gehele lichaam zijn goddelijke wasdom*

(Kol.2:19)

**En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en heel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen*

(1 Tes.5:23,24).

Daarom behoort in ons persoonlijk leven en in onze plaatselijke gemeenten Jezus centraal te staan. Zonder Hèm kunnen wij in deze niets beginnen (Joh.15:5b)! De bijbel is daar overduidelijk in:

**Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt*

(Joh.17:3)

**Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd*

(1 Kor.2:2)

**De gemeente die zijn lichaam is, vervuld met Hèm*

(Ef.1:23a)

**Om Hèm te kennen en de kracht van zijn opstanding*

(Fil.3:10a)

**Alle dingen hebben hun bestaan in Hèm*

(Kol.1:17b)

**Christus onder u, de hoop der heerlijkheid*

(Kol.1:27b)

**Hèm verkondigen wij*

(Kol.1:28a)

**Laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus*

(Hebr.12:2a)

**Vestigt uw aandacht dan op Hèm*

(Hebr.12:3a).

Jezus geeft leiding en inspireert door zijn Geest en woord. In en door Hèm is er wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1 Kor.1:30). In Hèm zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen die dienen om tot de zaligheid te komen (Kol.2:3). Wij kunnen, aan zijn waarheid vasthoudende, naar Hèm toegroeien (Ef.4:15). In Hèm wast elk bouwwerk op tot een tempel Gods (Ef.2:21). God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt (Fil.2:13).

Dáárom roept God ons tot gemeenschap met zijn Zoon (1 Kor.1:9). Van Hèm moeten wij het immers hebben. In Hem zijnde komt de mens tot zijn bestemming. Het is in deze tijd van het grootste belang een persoonlijke en intense relatie met Jezus te onderhouden.

Hij alleen kan ons voeren naar de waterbronnen des levens (Op.7:17b). Hij opent ons verstand en de Schriften (Luc.24:45). Het is voor ons een absolute noodzaak het woord Gods te bestuderen, opdat het rijkelijk in ons zal wonen. Zijn Geest echter verlicht ons, zodat het levend wordt. Werkend door die Geest is de Heer ons tot de leraar der gerechtigheid (Joël 2:23).

Ons aandeel

Met enkele uitspraken van de apostelen wordt ons aandeel in het groeiproces helder aangegeven:

**Nu wij deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedelingen des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreeze Gods*

(2 Kor.7:1)

**Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte*

en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods

(Ef.3:18,19)

**Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe*

(Ef.4:15)

**Blijft uw behoudenis bewerken met vreze en beven (Fil.2:12)*

**Het woord van Christus wone rijkelijk in u*

(Kol.3:16a)

**Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid*

(1 Tim.6:11)

**Strijd de goede strijd des geloofs*

(1 Tim.6:12a)

**Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen*

(Jac.4:8a)

**Gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel*

(1 Petr.1:15)

**En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is*

(1 Joh.3:3)

**Wie overwint, die...*

(Op.2 en 3).

Zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Voor ons betekent dit alles een totale mobilisatie en inzet voor de realisering van Gods plan met ons leven. Maak dus ernst met vernieuwing en trek uit Babel. Maak dus ernst met het hemels burgerschap en trek uit het wereldse weg. Maak dus ernst met de persoonlijke levensheiliging en trek uit de zonden weg. Maak dus ernst met het overwinnen van de boze geesten en trek uit hun invloed weg. Maak dus ernst met een wandel in de Geest en trek uit het vleselijke weg. Maak dus ernst met de volle waarheid Gods en trek uit elke leugen weg, hoe schoon of dierbaar ook.

Wast dus op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Trek met ons uit!

Gebed

Naast de vermeerdering van kennis, het handelen in geloof, het onderhouden van onze relatie met Hem, het overwinnen van boze geesten, het wandelen in liefde en het heiligen van ons leven noemt Paulus ook nog het bidden (bv. Ef.6:18a; 1 Tes.5:17). Dit als een machtig middel om, naar Jezus' eigen belofte, datgene te ontvangen wat nodig is voor het bereiken van zijn volheid in ons. Men leze in dit verband eens de volgende gebeden die de apostel in zijn brieven aanhaalt:

*Efeziërs 1:15-19

*Efeziërs 3:14-21

*Filippenzen 1:9-11

*Kolossenzen 1:9-12

*1 Tessalonicenzen 3:10-13

*2 Tessalonicenzen 1:11,12.

Volgens Zacharia 12:10a en Romeinen 8:26,27 wil God ons zelfs met zijn Geest hierbij te hulp komen. We worden dan, indien wij dit zoeken en ons ervoor openstellen, door de Geest des gebeds aangezet en geleid om voor de voortgang van Jezus' toename in onszelf en in onze medegelovigen te bidden en te pleiten. Daarin is ook begrepen een vragen aan Hem om ons te geven wat we voor die groei nodig hebben.

Zegeningen

Het zijn natuurlijk geen gebeden in het wilde weg. Zij zijn duidelijk gericht op het willen verkrijgen van die zaken die direkt meewerken aan de totstandkoming van de volheid van Christus in ons. Het zijn de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten die ons in Christus ten deel vallen (Ef.1:3). Vooral de bede om de werking van de Geest in ons blijkt van groot belang te zijn (Ef.1:15-19). Het is immers de Geest die het woord levend maakt (Joh.6:63a), die ons de verborgen zaken Gods openbaart (1 Kor.2:12), die ons innerlijk met kracht sterkt (Ef.3:16). Hoe zouden we zonder zijn werking ooit verder komen op de heilsweg?

De bediening der heerlijkheid van het nieuwe verbond is immers de bediening des Geestes, hetgeen ons geleerd wordt in 2 Korintiërs 3.

Indien wij waarachtig zijn, verzekerd in het geloof staan

Aktueel

en een gereinigd leven hebben, mogen we vrijmoedig tot de troon der genade gaan om hulp te ontvangen voor de realisering van Gods plan met ons leven: de komst, de verschijning van Jezus Christus in ons (Hebr.4:16; 10:19-22). Als er één smeking om genade en hulp van belang is, dan is het deze wel. Bid met ons mee!

Wij zijn in een fase aangekomen waarin deze bede aktueel is geworden. Het is de tijd van Psalm 102:14-18:
*Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen,
want het is de tijd haar genadig te zijn,
want de bepaalde tijd is gekomen;
want uw knechten hebben behagen in haar stenen,
zij hebben deernis met haar puin.
Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen,
alle koningen der aarde uw heerlijkheid,
wanneer de Here Sion heeft gebouwd,
en verschenen is in zijn heerlijkheid,
Zich heeft gewend tot het gebed van de berooide
en hun gebed niet heeft veracht.*

De belofte uit Hosea 6:2 nadert haar vervulling. Nu tweeduizend jaar – als twee dagen des Heren (2 Petr. 3:8) – voorbij zijn, vangt de grote herleving aan, waardoor wij ten derden dage zullen gaan leven, in de volle zin des woords, voor Gods aangezicht. Wie daarom horen kan wat de Geest hierover in deze tijd tot de gemeenten zegt, wordt geprikkeld om te gaan bidden om de late regen die dit grootse gebeuren mogelijk gaat maken. *Vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Here maakt de bliksemschichten; een stortregen zal hun Hij geven, voor iedereen gewas op het veld (Zach.10:1).* Deze spade regen is geen verkwikkend buitje voor tussendoor, maar een stroom van levend water aan goddelijk woord en Geest. Dit verhevigd proces is het binnenkomen in volheid van de Heer **in** de zijnen. Zijn overvloed zal de gemeente in staat stellen door te breken door de laatste tegenstand van de boze: de grote verdrukking (Mat.24:21,22; Op.15:2). Het bewerkt tevens het herstel van de totale mens. Er komt zodoende een einde aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk (Dan.12:7c).

Opwekking

Wij naderen met rasse schreden de tijd dat er een wereldwijde opwekking aanbreekt onder allen wier hart volledig naar de Heer en zijn zaak uitgaat. Deze komst van Jezus zal immers zijn als het lichten van de bliksen, van het oosten tot het westen (Mat.24:27). Jezus kent de zijnen en komt tot de zijnen. *De Here der heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als zijn prachtig ros in de strijd (Zach.10:3b).*

Waar Hij in zijn volle heerlijkheid aanwezig is, zullen wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Kor. 3:18). Door de kracht en de komst (aanwezigheid) van Jezus wordt zijn majesteit in een tot nu toe ongekende mate onder ons en **in** ons openbaar (2 Petr.1:16b). *Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen (Zach.2:10,11).* Verwacht met ons deze opwekking!

De tijd verstaan

De woorden van Paulus in Romeinen 13:11-14 gelden eens te meer voor onze tijd. Het is inderdaad thans de ure om uit de slaap te ontwaken. *Het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.* Vandaar zijn dringende oproep in deze verzen tot voorbereiding en tot heiliging. Dit in overeenstemming met een derde woord van Zacharia: *De Here zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen (Zach.2:12a).* Dit 'in bezit nemen' duidt op een situatie waarin de gelovige geheel en al met Jezus' heerlijkheid zal worden vervuld.

Daadwerkelijk het eigendom, het bezit van Jezus zijn, kan alleen tot stand komen bij een volstreekte heiligheid. Meer dan ooit te voren is de noodzaak hiervan duidelijk. Nu de tijd nabij is ten aanzien van zijn komst in ons, roept de engel van Jezus ons op om nog meer geheiligd te worden (Op.22:10-12). De reinen van hart zullen immers God (kunnen en mogen) zien (Mat.5:8). Zulke zonen Gods worden dan ook als zijn dienstknechten en -maagden ingezet om de laatste en grootste oogst aller tijden binnen te halen (Op.7:9).

Wees stil

Nog een keer de profeet Zacharia: *Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning* (Zach.2:13). De Heer gaat handelend optreden op de volhardende gebeden van zijn volk dat zich heeft toeberaid (Dan.9:19). Dan is er geen lust en aandacht meer voor allerlei gebeuzel, kouwe drukte, geruzie en dergelijke ijdelheid. Wees stil! Opdat wij ons alleen nog maar zullen richten op en inzetten voor de zaak des Heren. Al het andere doet in deze eindtijd niet meer ter zake voor hen die Hem tot hun heil verwachten. *Wees stil voor de Here en verbeid Hem* (Ps.37:7).

Richt u dus geheel en al op Jezus Christus, om Hem te kunnen horen en te zien (Op.2 en 3; Op.3:18c). *Het is goed in stilheid te wachten op het heil des Heren* (Klaag.3:26). In dit *half uur stilte* zal de Heer zijn volk vervullen (Op.8:1). Niet door het religieus, organisatorisch, gestileerd en vormelijk geweld noch door de kracht van menselijk vernuft en heerszucht, maar door zijn Geest gaat de Heer zijn voornemen uitvoeren en afronden in zijn volk (Zach.4:6). Wij trekken ons geheel terug in de binnenkamer, omdat *wij door bekering en rust verlost worden, en in stilheid en vertrouwen onze sterkte is* (Jes.30:15). Een vastend leven ontwikkelen, dat is afstand doen van al wat we hebben (Luc.14:33) om Christus te winnen. Een naar binnengekeerd leven om maaltijd met de Meester te houden in de inwendige mens (Op.3:20). In geest en in waarheid alleen!

Wachtende

In de gelijkenis van de heer en zijn slaven zegt Jezus: *En gij, weest gelijk aan mensen die op hun heer wachten...* (Luc.12:36a). Dat is een kwestie van instelling en bereidheid van hart. Waar die bij ons gevonden worden, zal dat een levensinrichting tot gevolg hebben waarbij het om Jezus alleen gaat. Al het andere komt dan op de tweede plaats. Veel van wat ons bezighoudt, valt zelfs weg als zijnde onrendabel, oninteressant en overbodig. Het bezig zijn met de komst van Jezus **in** ons is wat ons werkelijk boeit. Dat heeft ons hele hart. Daarom omgorden wij onze lendenen en laten onze lampen branden (Luc.12:35). Dat eerste betekent een gedurige waakzaamheid, gepaard met een actief geloof, namelijk daders van het woord zijn (Jac.1:22). Het tweede duidt

Vasthouden

op een levend en nooit aflatend geloof in het woord van God, het evangelie der heerlijkheid.

We zijn dan in staat om, als Hij komt, Hem **terstond** te kunnen opendoen (Luc.12:36b)! Als wij in het licht wandelen, zal zijn dag ons niet overvallen (1 Tes.5:4). Integendeel, wij kunnen Hem dan een grootse ontvangst bereiden.

Hoe heerlijk klinkt dan zijn belofte in Lucas 12:37b dat **Hij** ons zal gaan bedienen. Een totaal herstel, een totale eindvorming tot volwassen zonen Gods wordt ons deel. *Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen (Ps.130:5,6).*

Wees met ons wachtende!

Als Jezus in Openbaring 2:25 en 3:10,11 over zijn spoedige komst spreekt, belooft Hij een ieder die Hem blijft verwachten, bewaring voor de ure der verzoeking. De 'wachtenden' behoeven niet bang te zijn voor die duistere eindtijd. De Heer zal hen doorleiden. De glazen zee met vuur is door Hem overwonnen. Hij baant het pad, zoals dat ook ten tijde van de uittocht uit Egypte is gebeurd.

Wel raadt Hij ons aan om alles wat wij tot nu toe mochten verzamelen aan kennis van Gods woord, aan zalving van heilige Geest, aan inzicht in de geestelijke wereld, aan geestesgaven, aan goede ervaringen en aan overwinningen, vast te houden. Je blind staren op zijn komst in de zin van 'dan zal alles wel vanzelf goed komen' is misleiding en levensgevaarlijk. Wij dienen dus terdege vol te worden van woord en Geest en al het verzamelde goed te bewaren en te hanteren onder zijn leiding. Alleen zó kunnen wij uitgroeien tot volwassenheid. Alleen zó kan de Heer Zich volledig in ons openbaren. Het vormt, samen met de levensheiliging, de gezonde basis en de juiste geestelijke konditie om Hem te kunnen ontvangen in volheid. Houd met ons vast!

Standhouden

In het bekende Efeziërs 6:10-18 gebiedt Paulus ons om stand te houden tegen de verleidingen des duivels. Met de wapenrusting Gods zijn wij daartoe in staat. Die wapenrusting (vers 14-18) is de enig ware om weer-

Oproep

stand te bieden in de eindtijd, in de boze dag. Tevens biedt zij de garantie om te kunnen standhouden na volbrenging van onze taak, zodat de vrucht, de winst niet verloren gaat maar blijft. *Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden* (Marc.13:13b).

Wij onderwerpen ons geheel en al aan God, aan diens wil, aan zijn Zoon. Tevens bieden wij weerstand aan de duivel, zodat hij van ons vliedt (Jac.4:7). De heerlijkheid openbaart zich ten volle in **vrije** gelovigen (Rom.8:21b). Dit is de duidelijke stellingname van aanstaande zonen Gods. Houd met ons stand!

Bent u allen zó op Jezus gericht in deze tijd? Bereidt u zich allen toe op zijn komst in u? Is er de jubelende welkomstroep in uw hart "*Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren*"?

O, beste lezers, zoek met ons mee naar het verborgen manna dat de Heer beloofd heeft aan wie overwinnen (Op.2:17). Zoek dagelijks dat hemelbrood dat van boven neerdaalt (Mat.6:11). Het profetisch woord van God, door heilige Geest verlicht en geopenbaard, gaat ons in deze tijd levend maken in volkomenheid (Ez.37:10). Geef er acht op als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de morgenster Jezus in volheid opgaat in uw leven (naar 2 Petr.1:19).

Vrees geen tegenstand en tegenstanders. Noch in de hemel vanuit het rijk der duisternis noch op aarde vanuit de mensen. De Heer doet ons meer dan overwinnaars zijn. *Al wat uit God geboren is, overwint de wereld* (1 Joh.5:4a).

Jezus zal in het verborgene tot de zijnen spreken (Op.10:4). Op alles zal Hij ons voorbereiden; voor alles zal Hij ons toerusten; in alles zullen wij Hem daarin gehoorzamen. *Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige feestdos rijst uit de schoot der dageraad de dauw uwer jonge mannen voor u op* (Ps.110:3). Wie onder ons dit 'hoort', zegge: **Kom!** (Op.22:17a). Als de Heer dan in vers 20a antwoordt met "*Ja, Ik kom spoedig*", klinkt wederom de bede: *Amen, kom, Here Jezus!* Hierin wordt ons diepste verlangen en streven verwoord.

Met de psalmist roepen wij: *Gedenk onzer, o Here, naar het welbehagen in uw volk, bezoek ons met uw heil*

(Ps.106:4).
Maranatha, kom Here Jezus!