
Verzamelen

J.G.Bulthuis

De enkel goede God wil vanuit zijn oneindige liefde dat alle mensen behouden worden. Daartoe heeft Hij zijn Zoon de wereld ingezonden. Jezus heeft de opdracht om alle mensen te verzamelen in Gods koninkrijk. God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr.3:9). Hij blijft hier onveranderd in: enkel barmhartigheid en enkel reddend. Voor dit grote werk schakelt Hij in de eindtijd de zonen Gods in. Zij zullen in hun voorbereidingsfase dus eveneens aandacht dienen te schenken aan de vorming tot die taak. Dat zal ondermeer inhouden dat zij inzicht krijgen in Gods bedoelingen omtrent deze aangelegenheid en tevens de juiste gezindheid ontwikkelen die waardig aan deze roeping is.

Voorzegd

De woorden 'verzamelen, bijeenbrengen en vergaderen' komen nogal eens voor in de bijbel. Er zijn drie categorieën te onderscheiden die verzameld worden, te weten: de tegenstanders van God en zijn gemeente (de antichristelijke beweging in de eindtijd, bv. Joël 3:9-15; Mat.13:39-42), alle volkeren (in het duizendjarig rijk, bv. Jes.2:2-4), en de verstrooide kinderen Gods (zie voor teksten hieronder). Deze studie handelt alleen over de laatstgenoemde groep.

De profeten hebben eertijds diverse malen voorzegd dat God zijn volk verzamelen zal. Enkele schriftplaat- sen uit de vele die dat vermelden, zijn:

**En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde
(Jes.11:12)*

**Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen*

Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren

(Jer.29:14)

**Als in een liefelijke reuk zal Ik behagen in u hebben, wanneer Ik u voer uit het midden der volken. Dan zal Ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt, bijeenbrengen en Mij aan u de Heilige betonen ten aanschouwen van de volken*

(Ezech.20:41)

**Voorzeker zal Ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen*

(Micha 2:12)

**Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele aarde*

(Sef.3:19)

**Ik zal hen tot Mij fluiten en hen vergaderen, want Ik bevrijd hen, en zij zullen even talrijk worden als zij waren*

(Zach.10:8).

In het nieuwe testament staan twee belangrijke teksten over deze zaak:

**Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild*

(Mat.23:37)

**Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen*

(Joh.11:51,52).

Jezus

De Heer heeft de opdracht van de Vader gekregen om **alle** verstrooide kinderen Gods te verzamelen. Paulus schrijft daarover dat *God Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de*

Het hart

hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten (Ef.1:10). Daarom sprak Jezus: *Wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstroot* (Mat.12:30b). Hij zal in de eindtijd deze grootse taak voleindigen. Enerzijds direkt, door de inwerking van zijn Geest in de harten van alle gelovigen; anderzijds indirekt, door het wereldwijd optreden van de zonen Gods in prediking en herderschap. *Brengt het koren bijeen in mijn schuur*, luidt de opdracht (Mat.13:30c).

In Openbaring 7:9 zien wij die ontelbare schare voor de troon staan: *Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam,...* Het Lam had hen gezocht, gevonden en bijeenvergaderd. Niet één van hen zal immers verloren gaan (Joh.10:27-29; Joh.17:12)! Zo zal het woord van Jezus in de komende tijd vervuld gaan worden toen Hij sprak: *En het zal worden één kudde, één herder* (Joh.10:16c).

Wanneer er in deze studie gesproken wordt over de bijbelse begrippen 'allen' en 'verzamelen', heeft dat uiteraard niets te maken met de onjuiste leer der alverzoening of met de kerkelijke eucumenische beweging. Die laatste beoogt immers een organisatorische eenheid te scheppen met allen die zich christen **noemen**; ongeacht leer, geloof en praktijk. Een dergelijk streven is onbijbels en wijzen wij van de hand. Maar ook een eenheid van alleen charismatische christenen, met voorbijgaan aan allerlei wind van leer en praktijk, is niet de realisering van Jezus' opdracht. Wat dan wel? Allereerst zullen we een heldere kijk dienen te krijgen op de voorwaarden om werkelijk tot het ware volk van God te mogen behoren. Waarin zijn die gelegen? Enerzijds wordt dat bepaald door de oprechtheid van hart, door het naar God uitgaan, door het welgemeend zoeken naar Hem:

**Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat*

(2 Kron.16:9)

**Mijn schild is bij God die de oprechten van hart verlost*
(Ps.7:11)

Geloof

**Welzilig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn*

(Ps.84:6)

**Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op*

(Ps.112:4)

**Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten*

(Hebr.7:25)

**Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken*

(Hebr.11:6).

God ziet het hart van de mens aan (1 Sam.16:7b). Als daar een oprecht en gemeend 'ja' tot God aanwezig is, zal Hij Zich nooit onbetuigd laten. Zo'n mens wordt vroeg of laat door Hem tot de Zoon getrokken. *Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke...* zei Jezus (Joh.6:44a). Daarom schreef Lucas in zijn verslag over het handelen der apostelen: *en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof* (Hand.13:48b). Dat gebeurde bij deze heidenen niet op basis van goddelijke en willekeurige uitverkiezing, maar op grond van wat in de diepte van elk afzonderlijk hart aanwezig was aan een 'ja' naar de ware God. Hij weet daarop aan te sluiten en de betrokkene, door het horen van het evangelie te inspireren om tot beke- ring te komen (Rom.10:17b).

Anderzijds zal zo'n welwillende mens door persoonlijk geloof Jezus dienen aan te nemen als de gelegenheid daartoe zich voordoet. Kinderen Gods zijn immers die mensen die door hun geloof Jezus Christus erkennen en aanvaarden als de Zoon van God en als hun redder:

**Gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven; want er is geen onderscheid... allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus*

(Rom.3:22-24)

**Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt*

men tot behoudenis

(Rom.10:9,10)

**Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus*

(Gal.3:26)

**Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijft in hem en hij in God*

(1 Joh.4:15).

Daarom schrijft Paulus zo overduidelijk in de aanhef van zijn eerste brief aan de gemeente te Korinte: *Aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen*. De Heer is rijk voor allen die Hem aanroepen (Rom.10:12)!

Bij 'allen' behoren ook zij die nú nog niet geloven, maar straks tot bekering zullen komen. Wat bijvoorbeeld te denken van de heidenen die in Romeinen 2:14-16 beschreven worden. Zowel voor hen als voor vele christenen is Jezus' woord uit Matteüs 7:21 in positieve zin van toepassing. Het verborgen 'ja' in hun hart wordt ondanks gebrek aan kennis en inzicht zo goed mogelijk in praktijk gebracht. Niemand wiens hart uiteindelijk in waarheid naar God uitgaat, zal verloren gaan. Zij die thans nog ver van de feestvergadering verwijderd zijn, ja, allen die verre zijn (Hand.2:39b), zullen door Hem samengebracht worden (Sef.3:18a). Zijn huis moet immers vol worden (Luc.14:23b).

Allen

Indien in de diepte van het hart een uiteindelijk 'ja' naar God aanwezig is, zal de onbekeerde mens met zo'n hartewens in de eindtijd de gelegenheid krijgen om, door aanneming van Jezus, behouden te worden (bv. Luc.14:23a). Diegenen echter die reeds christenen waren en ook dat 'ja' in zich ronddroegen, maar door allerlei omstandigheden nog niet in de situatie gekomen waren om de volle raad Gods te vernemen, zullen tot de volheid kunnen toetreden. Zo worden vele laatsten alsnog eersten (Mat.19:30b).

Deels zal deze heerlijke ontwikkeling plaatsvinden tijdens de toebereidingstijd die aan de openbarwording van de zonen Gods voorafgaat. In het klein vinden

Uiteengaan

we daarvan een illustratie in het voorloperswerk van Johannes de Doper. Hij verzamelde reeds verstrooide schapen Israëls. Grotendeels echter zal het bijeenbrengen geschieden gedurende het wereldwijde optreden van de zonen Gods.

Er zijn dus drie categorieën te onderscheiden die in de eindtijd Gods volk zullen vormen: allereerst welwillenden die nog gered gaan worden, vervolgens bestaande christenen die echter nog tot de volle waarheid zullen doorstoten en ten slotte gelovigen die als eerstelingen reeds tot de volheid van Christus mochten en konden toegroeien. Zij vormen met elkaar het 'allen'.

Alle oprechte kinderen Gods over de gehele wereld, met een absoluut 'ja' in hun hart, ongeacht waar zij zich thans bevinden – in de vele richtingen binnen het christendom, in gebondenheden, in onkunde, in ballingschap, of al in de volle raad Gods – zijn 'allen'.

Maar is dit nu niet in tegenspraak met hetgeen in 1 Johannes 2:19 geschreven staat? Daar wordt juist voorgezegd dat er een uiteengaan van christenen zal plaats vinden in de eindtijd. Het antwoord is neen, en wel om twee redenen. Ten eerste omdat 'het verzamelen van allen' en 'het uiteengaan van sommigen' twee processen zijn die niets met elkaar te maken hebben. Je kunt geen appels met peren vergelijken. Het verzamelen geldt alle ware kinderen Gods zoals hierboven werd beschreven. Het uiteengaan daarentegen is een scheiding tussen die ware christenen en de schijnchristenen, naamchristenen die het 'ja' niet in de diepte van hun hart hadden. Vandaar dat Johannes schrijft: *zij waren uit ons niet*. Wie wèl 'van ons' is, namelijk van 'de uit God geborenen' (1 Joh.3:9) gaan niet verloren. De afval in de eindtijd (2 Tes.2:3b) is geen afval van ware kinderen Gods, doch van hen die zich uiterlijk voor christen uitgaven en dus meegingen in de gemeente maar uiteindelijk niet in het diepste van hun hart dat wezenlijke, beslissende 'ja' tot God hadden en wilden. Ten tweede is 'verzamelen' een werk Gods, een opdracht voor de zonen Gods, en het 'uiteengaan' slechts een voorzegging van een onafwendbaar proces. Het is

Oordeel nooit

geen opdracht om ons met het uiteengaan bezig te houden en als evangelie prediken. Het is als zodanig geen evangelie, de blijde boodschap van genade en liefde Gods.

Het is dus goed om de twee ontwikkelingen 'verzamelen en uiteengaan' niet met elkaar in verband te brengen.

Hierbij is het aan ons niet gegeven om anderen te oordelen – en dat ook nog eens **nú** al – en aan te wijzen, te stigmatiseren, als behorend tot de foute partij, namelijk de antichristelijke. Zowel Jezus als Paulus adviseren ons dringend geen oordeel te vellen:

**Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt*

(Mat.7:1)

**Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken*

(1 Kor.4:5).

Als de Heer in volheid *in* de zijnen komt en Zich openbaart, zal pas blijken 'wie wie is' en 'wie wat is'. In die eindfase van de geestelijke ontwikkeling komt uit de diepte van ieders hart zijn uiteindelijke keus en wil te voorschijn. *Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden* (Luc.12:2). Wij zullen ons nooit (meer) schuldig mogen maken aan enige veroordeling van anderen, daar de Heer zèlf ons dit verboden heeft. Hij alleen is de Rechter. Wij mogen niet op grond van verschillen in bijbeluitleg de medechristen bij voorbaat veroordelen en bestempelen als ketter. We weten immers niet wat er in de diepte van zijn hart leeft. Wel dragen wij voor ònzelf de verantwoordelijkheid om trouw te zijn aan ònze eigen identiteit en daarvan vrijmoedig te getuigen. Een identiteit die ontstaan is uit het evangelie van het Koninkrijk der hemelen.

Onze opdracht

Onze opdracht is om te verzamelen hèn wier hart naar God uitgaat. Voor allen met die hartegesteldheid zijn de zonen Gods een beschutting en een toevlucht. Indien wij ons zo opstellen, zal de Geest hen met ons in contact brengen. De tijd zal leren wat zij met het volle

Zonen Gods

heil zullen gaan doen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor ons, die als eersten de genade ontvangen hebben om kennis te verkrijgen over het Koninkrijk der hemelen. Wij zullen vleugelen moeten ontwikkelen waar allen veilig onder zijn. Een schaduwrots tegen de hitte vormen waar zij kunnen schuilen. Een bron van levend water zijn, waar allen die dorsten naar de gerechtigheid uit kunnen drinken. Dit wordt ons onder andere geleerd in Jesaja 32:1,2.

Zonen Gods zullen zich tot het uiterste inzetten om allen te winnen, zoals Jezus en Paulus dat deden (Joh.10:11; 1 Kor.9:19; 1 Kor.10:33). Zij zorgen voor het hele lichaam van Christus, de gemeente. God wil dat de gemeente vervuld zal zijn met Christus, die *alles in allen volmaakt* (Ef.1:23).

Velen van die allen zullen dus zonen der heerlijkheid worden (Hebr.2:10). Herders, leiders, leraren, kortom zonen Gods die waken over de kudde en tot voorbeelden dienen (1 Petr.5:1-3). Gelijk in de gemeenten van de eerste eeuw (bv. in die van Jeruzalem en Korinte) zullen zij zowel hun goederen als het heil Gods **onbekrompen** delen met hun geloofsgenoten en met **allen** (2 Kor. 9:13b). Zij zullen **allen** tot de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods voeren, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus (Ef.4:13)! **Allen** zullen Hem kennen, van de kleinste tot de grootste (Hebr.8:11b). Jezus zal bij zijn komst in zijn heiligen verheerlijkt worden en met verbazing aanschouwd worden in **allen** die tot geloof gekomen zijn (2 Tes.1:10). Het zal er uiteindelijk op uitlopen dat *God alles in allen zal zijn* (1 Kor.15:28b).

De oproep en bede van de apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 3:12 willen wij met u niet onbeantwoord laten, maar met alle ijver in ons leven uitwerken en praktiseren: *...en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen...!*