
Herstel voor de totale mens

J.G.Bulthuis

En God zeide: "Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis....."en God schiep de mens naar zijn beeld.

Met deze prachtige verzen uit Genesis 1 begint het verhaal over de mens. Het verhaal eindigt in het laatste bijbelboek met de woorden:....en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwicheden.

De mens, als beelddrager Gods, is geschapen om in een eeuwigdurende gemeenschap met zijn Schepper te leven. De mens die met alles wat in hem is in staat is als zodanig te functioneren.

Daartoe heeft God hem begiftigd met uitzonderlijke talenten en vermogens. Enige belangrijke daarvan hebben we in onze vorige studies de revue laten passeren. Andere volgen nog in de komende artikelen van broeder Visser jr.

In deze serie gaan we over op een ander omvangrijk aspect van het verhaal over de mens, namelijk diens herstel. Daar handelt immers het overgrote deel van de Schrift over tussen Genesis en Openbaring. De wederoprichting aller dingen. Noodzakelijk geworden sedert de zondeval van de mens. Mogelijk geworden omdat de enkel goede God zijn mensen niet los heeft gelaten en niet teruggekomen is op zijn eeuwig voornemen. En haalbaar omdat de goede schepping de herstelmogelijkheid in zich heeft.

Aantasting

In Romeinen 3:12 citeert Paulus uit Psalm 14 dat de mens onnut geworden is. Een bondige uitspraak die er niet om liegt. Met dit woord 'onnuttig' wordt aangegeven dat de mens door de zondeval en door zijn onderworpenheid aan de duivel niet tot een eeuwig

koningschap met God in staat is. Die verheven positie is slechts bereikbaar voor vrije zonen Gods en niet voor zondeslaven, voor rechtvaardigen en niet voor onrechtvaardigen, voor volmaakten en niet voor beschadigden.

Er zal dus eerst een proces van verlossing, genezing en heiliging op gang gebracht dienen te worden om die gevallen mens alsnog op zijn door God geplande plaats te krijgen. Wel, door de mens Jezus Christus zal dat gebeuren!

Van groot belang hierbij is de medewerking, de inzet van hen die zulk een herstel zoeken. Nu is bij velen de goede wil daartoe aanwezig, maar de vraag is: Waar moet ik beginnen en hoe? Het antwoord luidt dan: Krijg eerst zicht op de aantasting van de mens door het rijk der duisternis. Leer zien waar in jezelf de knelpunten, de wonden en de fouten zich bevinden en het verkeerde is en werkt. Er zal toch een duidelijke diagnose gesteld moeten worden alvorens de behandeling tot genezing aanvangt en zin heeft. Dus kennis van zaken zoals het functioneren van de mens, de werkwijze van de boze en de herstelweg van God door Jezus Christus.

Vanuit deze benadering willen wij in de komende studies stilstaan bij de meest wezenlijke nood van de mens: zijn innerlijke beschadiging, en dus tevens zijn innerlijke genezing. Voor de lezer zal het inmiddels duidelijk zijn dat de nodige kennis daartoe geput wordt uit het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. De boodschap die de Heer zelf verkondigde, praktiseerde en ons in handen gaf ter navolging.

Spelregels

Iedereen die vanuit liefde tot het verlorene en beschadigde zich bezig houdt met de innerlijke heling van de mens zal termen en omschrijvingen gebruiken die bij sommigen de indruk wekken dat er 'psychologie' bedreven wordt. Dit is geheel ten onrechte! Indien in de gemeente met een zieke gesproken en gebeden wordt om tot genezing te komen, is men toch ook niet 'medisch' bezig omdat er bepaalde woorden gebruikt worden die aan de 'dokterstaal' herinneren? Daarbij komt nog het gegeven dat er in de bijbel weinig

voorbeelden opgetekend zijn die spreken over begeleiding bij innerlijke genezing. Het is dus een normale zaak dat de gelovige van de twintigste eeuw zich bedient van het huidige woordgebruik aangaande bovengenoemde zaken. Het is taalverrijkend en daardoor voor de betrokkene gemakkelijker een helder begrip te krijgen van hetgeen er gaande is. Het probleem zelf wordt benaderd, belicht en opgelost vanuit het evangelie, waarbij de hulpverlener zich steeds zal laten leiden door de heilige Geest. Een kind van God haalt immers zijn wijsheid en oplossingen niet uit de wereld, maar uit Christus in wie al de schatten aan kennis verborgen zijn,(Col.2:3).

Boezemvijanden

Waar beschadiging van het innerlijk is aangericht, daar hebben de machten der duisternis gewerkt. Dat is een grondregel van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Iedere afwijking, stoornis, moeite en nood worden bedacht en veroorzaakt door deze vijanden en niet door de menselijke natuur! Zij spelen in op onze innerlijke mens: op ons karakter, onze geaardheid, ons temperament, onze denkwereld en onze gevoelens. Het meest wezenlijke en eigene van de mens wordt daar aangetast. Zij proberen daar te ontwrichten door pressie, door verleugening, door misleiding, door opgelegde verkeerde gewoontevorming, enz. De persoonlijkheid van de mens wordt dan misvormd en beperkt in zijn ontplooiing. Er komt niet uit wat wezenlijk wel zou kunnen en mogen. In het natuurlijke leven niet, in het geestelijke leven niet. Onmacht, kleinheid, vallen en opstaan, onvolkomenheid, onder de maat blijven....het zijn de bittere ervaringen van menig christen. Begrijpelijk dat een sfeer van teleurstelling en ontmoediging volgt, wat als een negatieve boemerang terugslaat op het moeizame geloofsleven.

De mens zal echter volledig zichzelf moeten worden en innerlijke vrijheid bezitten om door te kunnen groeien en vrucht te kunnen dragen naar de wil van God. Om die vrijheid en genezing te verwerven, is het eerst nodig de specifieke vijanden van onze persoonlijkheid te kennen en hun werking te doorgronden. Hierin volgen we dan de Meester die de machten tentoonstelde, ze

Evenwicht

ontwapende en ZO over hen zegevierde, (Col.2:15). De boze geesten die wij, met betrekking tot innerlijke genezing, op deze wijze willen overwinnen, zijn bij uitstek de macht van verwerping, de macht van wederspanning en de macht van hysterie. In de komende studies zal zo uitvoerig mogelijk informatie gegeven worden over dit actuele en zeer belangrijke aspect voor ons persoonlijk leven. Zonden, ziekten en moeilijke omstandigheden tasten ook het leven aan, maar bovengenoemde boezemmachten wurgen het 'ik' van de mens, dus 'de mens'.

Rond de ontwikkeling van bovengenoemd inzicht is hier en daar wat verwarring ontstaan. Een 'wel de klok horen luiden maar niet de klepel weten te hangen' heeft er toe geleid dat er kritische kanttekeningen geplaatst werden die uitmondten in een gedeeltelijke afwijzing van het een en ander. Vragen als: "geven we de machten niet te veel de schuld van alles?...verstopt de mens zich niet achter de vijand?...waar blijft je eigen verantwoordelijkheid?..", spreken toch van een onvoldoende inzicht in de geestelijke wereld en een pastorale ongenueanceerdheid. Deze vragen op zich zijn niet verkeerd, maar aan wie stel je ze. Nu de mens, en helaas ook de gelovige mens, nog ten dele is, nog beschadigd, nog onvolkomen, is er een zekere mate van ontoerekeningsvatbaarheid. Niet als een goedkoop excuus, maar als een gevolg van aanwezige zwakheid. Slechts aan de volmaakte volwassen geestelijke mens mogen deze vragen voorgelegd worden. Die kan en mag voor de volle honderd procent verantwoordelijk gesteld worden voor zijn handel en wandel. Maar wij leven nu nog in een ontwikkelingsfase waarin de Heer onze ziel aan het verkwikken is, (Ps.23). Daarom is het van groot belang met wijze omzichtigheid herderlijke zorg te wijden aan de naaste. Elke welwillende christen, en dat zijn de meesten, vraagt niet om problemen, frustraties, tekorten en moeiten. Die worden hem ongevraagd opgelegd door de vijand. Vaak al door demonische infiltraties uit de voorgeslachten en ongezonde gezinssituaties in de kinderjaren. Door doorzicht in te krijgen zal heilzaam

Werkwijze

werken voor de mens met innerlijke noden.

Wanneer de resultaten van een pastoraal werk soms wat op zich laten wachten, moet men niet direct klaar staan met de vraag: "Wil jij eigenlijk wel?" Daar zullen we in eerste instantie van uit gaan! Vele broeders en zusters in de Heer dragen jaren ongewenste lasten mee, terwijl ze blijk geven van trouw en volharding en hoop. Het juiste evenwicht wordt verkregen door die (duivelse) last op te heffen, de mens in vrijheid te voeren door de kennis en de kracht van Jezus. Juist dan ziet men vaak dat de verkregen ruimte met grote blijdschap en nieuwe moed wordt gebruikt om nog meer 'het willen en werken' gestalte te geven in een gehoorzamen aan het evangelie. En waar zonde in het geding is, zal zeker de mens aangesproken worden om het met God in orde te maken via de weg van belijden en vergeving, (1 Joh. 1:9).

De schuld kwestie bij innerlijke beschadiging ligt in de eerste plaats bij de duivel! Dit zo te stellen is geen verstoppertje spelen van de mens, maar het probleem bij de wortel aanpakken. Vanuit deze invalshoek die ons door het evangelie van het Koninkrijk der hemelen geboden wordt, zullen wij in deze nieuwe serie studies de zaken gaan belichten.

Tot slot een korte toelichting op de opbouw van de komende artikelen. Allereerst zal steeds een inventarisatie geboden worden van de symptomen die waargenomen worden in het dagelijkse leven van de mens met innerlijke beschadiging. Vervolgens een bloot leggen van de ware oorzaken in de geestelijke wereld. En tenslotte pastorale adviezen om tot herstel te kunnen komen.

Inhoudelijk is dit pakket tot stand gekomen door wat Gods woord ons leert, door openbaring van de heilige Geest en door vele pastorale ervaringen inzake dit probleem. Moge de Heer ons allen op een heerlijke wijze uitleiden en genezen, opdat de ware mens te voorschijn komt tot lof van zijn Schepper!