
De geestelijke mens

Onze hemel

J.G.Bulthuis

Het woord 'geestelijk' is voor christenen een bekende klank. Wat er onder verstaan wordt, is echter lang niet altijd duidelijk. Er heerst zelfs een zekere spraakverwarring rond dit begrip. De een geeft er de betekenis aan van godsdienstigheid, de ander ziet het meer als een abstraktie en een derde ervaart het als een aanduiding van verheven zaken. Daar deze uitdrukking alles te maken heeft met het christen-zijn en in het evangelie duidelijk naar voren komt, is het van groot belang de juiste waarde hiervan te onderkennen. In de komende artikelen trachten we vanuit het evangelie van het Koninkrijk der hemelen daar licht op te laten schijnen. Het uitgangspunt voor deze studies is te vinden in de artikelen van broeder C.Visser jr. in Studieblad no.2,3,6,7 en vooral no.8.

Geestelijk

Het begrip 'geestelijk' duidt volgens het woordenboek alles aan wat betrekking heeft op geest. Dit in tegenstelling met stoffelijk, zinnelijk en lichamenlijk. Het verwoordt dus de onstoffelijkheid. Deze onzienlijke werkelijkheid wordt in de bijbel ook met andere termen benoemd, zoals:

- * de onzichtbare dingen (Col.1:16; 2 Cor.4:18),
- * hemel (bv.Fil.2:10; Hebr.9:24),
- * de hemelse gewesten (bv.Ef.2:6; Ef.3:10),
- * Koninkrijk der hemelen (bv. in het Mattheüsevan-gelie),
- * de hemelen (bv.2 Cor.5:1; Hebr.4:14),
- * geestelijk (bv.1 Cor.15:44; Ef.1:3).
- * de hoge (bv.Luc.24:49),
- * van boven (bv.Joh.8:23; Hand.2:19),

Beeldspraak

Geestelijk slaat op alles wat met het onzienlijke te maken heeft. Daar nu de bijbel (het evangelie) in de eerste plaats zich tot de 'mens in Christus' richt, staat het woord geestelijk vooral voor die onzienlijke zaken die betrekking hebben op wat van Christus is en waar Christus is.

Als men deze onzichtbare, geestelijke wereld wil leren kennen, komt men in de knoop met het voorstellingsvermogen. De geestelijke wereld is niet voor te stellen in plaats, ruimte en tijd. Het is geen driedimensionale wereld (met afmetingen zoals het heelal). Het is een toestand van geestelijk zijn en functioneren. Beeldspraak, opgebouwd uit aardse gegevens, kan echter bij de begripsvorming wel helpen. Jezus gebruikte vele gelijkenissen, genomen uit het dagelijkse leven om Hem heen, om de mensen kennis bij te brengen van de geestelijke wereld. De volle evangelie christen gebruikt ook veel beeldspraak. Het volle evangelie (=de volle raad Gods, Hand.20:27 vert. Brouwer) is immers bij uitstek de boodschap over Gods voornemen met de mens, als wezen levend in twee werelden tegelijk. Met zelfs het accent op de onzienlijke wereld, de hemel. Vandaar de noodzaak om de dingen die 'boven' zijn te verklaren met aardse beelden. Gaandeweg zal de discipel die zich laat leren steeds beter en duidelijker de geestelijke dingen verstaan en uiteindelijk zonder beeldspraak, maar rechtstreeks, over de onzienlijke zaken kunnen denken en spreken (Joh.16:9).

De geestelijke mens

Onder een 'geestelijk' christen verstaan we dus die gelovige die vanuit het evangelie kennis en inzicht heeft over de onzienlijke dingen en daar naar leeft. Een ongeestelijk mens (1 Cor.2:14) houdt zich niet bezig met de onzienlijke wereld die eeuwig is, maar slechts met de zichtbare, dus met tijdelijke en veranderlijke dingen. In 1 Corinthiërs 2:6-16 beschrijft Paulus deze beide christenen. Daarin is het duidelijk dat alleen de geestelijke mens in staat is om de geheimenissen Gods te verstaan (bv. vers 15). In Romeinen 8:1-17 komen we die tegenstelling eveneens tegen, maar dan in termen

van: vlees en geest. Indien een christen niet geestelijk wordt, ontgaat hem Gods bedoeling met de mens. En dat is het ergste wat hem overkomen kan (o.a. 1 Cor. 15:19). Het 'behouden zijn' door persoonlijk geloof in Jezus bedoelt veel verder te reiken dan het na je overlijden 'naar de hemel gaan'. Dit laatste is al een onjuiste en achterhaalde voorstelling van zaken; het eerste voor velen te vaag en te schraal. 'Behouden worden' houdt een geestelijke volwassenheid in naar de gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus (bv. Rom. 8:29; 2 Tim. 3:17). Onze studies hopen een bijdrage te kunnen leveren aan een verdere bewustwording van deze genade.

Hemel en aard

De mens is een door God geschapen wezen dat in twee werelden tegelijk leeft, existeert, namelijk de stoffelijke en de onstoffelijke wereld. Daartoe heeft Hij de mens met een stoffelijk lichaam van vlees en bloed geformeerd en met een onstoffelijk lichaam, de inwendige mens des harten, het geestelijke lichaam (1 Cor. 15:44). Beide zijn te onderscheiden doch niet te scheiden, want anders sterft het stoffelijke lichaam. Geest en stof, hemel en aarde komen in de mens samen. Dit gegeven voorziet in een aantal mogelijkheden die bij engelen en dieren niet voorkomen. Hierdoor en mede door het feit dat de mens het beeld Gods draagt, staat hij boven al het geschapene in hemel en aarde. De Schepper wil dat aan deze mens alle dingen onderworpen zullen zijn (Ps. 8:5-7; Hebr. 2:5-8a). Om dat te realiseren werkt Hij met die mens samen, zowel in informatieve zin (openbaring van Zijn wil aan de mens) als in praktische zin (kracht e.d. door heilige Geest ter verwezenlijking).

Van boven

Jezus was de eerste mens Gods. Hij kende als geen ander de realiteit van de onzienlijke wereld. Hij was dan ook de eerste die deze geheimenissen openbaarde (Matth. 13:35). Deze onzienlijke dingen noemt de bijbel verborgenheden, niet omdat ze geheim moeten blijven, maar omdat ze onzichtbaar zijn, geestelijk (1 Cor. 2:7). Terecht zegt Johannes dat niemand ooit God heeft gezien dan de eniggeboren Zoon die aan de boezem des

Vaders is. Deze heeft ons God doen kennen (Joh.1:18). God heeft dit altijd al gewild: de mens een bewuste en actieve plaats geven in de geestelijke wereld, een koningspositie. Het is Zijn erfenis voor ons (Ef.1:11; Rom.8:17). Jezus, als Koning der koningen, heeft deze plaats volledig bezet en waar gemaakt. Daarom heeft God Hem tot Christus en Heer gemaakt, opdat Hij allen die in Hem en in zijn evangelie geloven ook tot deelgenoten kan maken van de hemelse goederen (Hebr.9:11). Vooral het eerste hoofdstuk van de Efeziërsbrief getuigt van dit heil.

Jezus leefde en handelde naar de kennis die Hij van de hemelse gewesten bezat. Daarom zegt Hij van zichzelf dat Hij 'van boven' is en zijn ongeestelijke toehoorders 'van beneden' (Joh.8:23). De Statenvertaling voegt in Joh.3:13 toe:...de Zoon des mensen 'die in de hemel is'. Zijn Koninkrijk is niet van deze aarde (Joh.18:36). Voor een wandel in de hemel heb je niets aan de wijsheid van de aarde. Jezus zocht hier geen enkele steun (Ps.146:3; Luc.9:58). Slechts om in de natuurlijke wereld te kunnen leven had Hij een mantel en een woning (Joh.19:23,24; Matth.4:13). Zijn nieuwe leer leidt de gelovige het Koninkrijk Gods binnen. De wedergeboorte en de Geestesdoop zijn daar de enige toegang toe. Hij is uit God geboren (1 Joh.5:1).

De christen die zich dat bewust gaat worden, is terecht een burger van een rijk in de hemelen (Fil.3:20).

Hij kan en mag dan ook wandelen en handelen in die geestelijke wereld: gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon (1 Joh.1:3b); strijden tegen de boze geesten (Ef.6:12); geestelijke gaven ontwikkelen (1 Cor.14:1); geestelijke vrucht dragen (Gal.5:22-24); koningen en priesters zijn (1 Petr.2:9). Dit is de geestelijke mens, de mens Gods, die van boven is.

Zo op aarde

Door de mogelijkheid van het bezit van een stoffelijk lichaam zijn we in staat om in de zienlijke wereld bezig te zijn. Daar hebben we onze plaats verworven, bv. een eigen woonruimte, eigen relaties, een plaatsje in de maatschappij, e.d. Men spreekt in dit verband van 'je

eigen wereldje'. Ieder mens heeft op deze grote aarde zo z'n persoonlijke 'aarde'. Een leefsituatie, een stukje privéruimte, een afgebakende sociale unit waar hij het centrum in/van is. Een natuurlijk territorium temidden van alle andere mensen op deze planeet.

Niemand gaat met alle mensen om in deze wereld, niemand is bij alles wat op deze aarde zich afspeelt betrokken, niemand omvat het totale gebeuren van allen. Ieder mens bestrijkt slechts dat deeltje van het natuurlijke bestaan dat hem betreft.

Een magere en mankgaande vergelijking hiervoor vindt u bij het bezichtigen van een meeuwenkolonie. Elk meeuwenpaartje is slechts betrokken bij z'n eigen nestkuiltje, eigen jongen en de naastbijzijnde meeuweburen (al of niet ruziënd), en niet met het hele reilen en zeilen van de kolonie.

Zo ook de mens. Het is zelfs totaal onmogelijk voor één individu om betrokken te kunnen zijn bij het dagelijkse leven van een gehele wereld. Alleen onze goede en grote God overziet en weet alle dingen die er zijn en die er gebeuren.

Ieder mens voor zich is slechts betrokken bij dat deeltje waar hij mee in relatie staat.

Alzo in de hemel

De hierboven beschreven schets van de menselijke positie in het aardse leven is tevens een illustratie, een beeld van zijn positie in de onzienlijke wereld. Ieder mens heeft een eigen hemel! Een geestelijk territorium waarbinnen hij zijn kontakten, ervaringen, beïnvloedingen, relaties, sfeer, bezittingen, mogelijkheden, etc. heeft. Dit is z'n geestelijke leefgebied. Het is ten enen male ook in de geestelijke wereld onmogelijk om als mens alles en allen daar te omvatten. Slechts het 'gebied' dat je kunt bestrijken, is je eigen hemel. Ter ondersteuning van deze gedachte een beeld:

Stel uw eigen hemel voor als een veld, een terrein. U staat in het midden en draait u een keer in de rondte. Zo ver uw oog reikt (uw horizon) is uw gebied groot. Over dat gebied wordt nu een grote glazen koepel geplaatst. Binnen die koepel is uw privégebied. Uw eigen hemel. In het centrum ervan bevindt zich uw hart en staat uw

troon. Vandaaruit leeft u, handelt u en bestuurt u uw eigen leven. Voor de gelovige geldt uiteraard dat op die troon mede de Here Jezus gezeten is. 'Mede' schrijven we, omdat na de wedergeboorte mijn 'ik' er nog steeds is, ja, juist er is! Die 'ik' heeft zich echter door geloof in en liefde tot de Heer verbonden en onderworpen aan die Heer. Petrus schrijft duidelijk: "Heiligt de Christus in uw hart als Heer" (1 Petr.3:15). Paulus' relaas in Galaten 2:20 doelt op iets geheel anders, wat wij nog later zullen bespreken.

Samma

In 2 Samuël 23:11,12 wordt een verhaal over een van Davids vrienden beschreven. Hij stond midden op een akker en versloeg de binnendringenden Filistijnen totaal. Een grote overwinning schonk de Here. Wel, dit is een prachtig voorbeeld van wat er tijdens de strijd tegen de boze geesten gebeurt. Zij trachten onze 'hemelkoepel' binnen te vallen om ons gebied te veroveren of zelfs onze troon. Door Jezus' overwinning gesteund en gemotiveerd verdrijven wij hen. We strijden dus niet in de gehele hemel tegen alle machten der duisternis, maar alleen tegen die vijanden die zich op ons eigen geestelijk territorium aandienen of ophouden. Dus allereerst tegen die boze geesten die zich met je privéleven bemoeien.

Jezus, de Heer

Het is een algemeen gegeven dat de gelovige nuchter en waakzaam dient te zijn, opdat hij kan onderscheiden welke geesten uit God zijn (1 Joh.4:1). Voor de jaren negentig die wij nu zijn binnengegaan geldt deze opdracht te meer. Wanneer onze hemel verontreinigd, vertroebeld wordt door subtiele beïnvloeding der boze geesten via allerlei leringen en praktijken, zal het doel Gods gemist gaan worden. Door een helder begrip van het woord en door de werking van heilige Geest in ons zullen we dagelijks onze hemelkoepel rein dienen te houden. Alleen de mens Jezus, de Christus, de Zoon van God, zal ons tot Heer zijn. Hij alleen heeft recht op ons leven. Hij alleen heeft inspraak, een plaats, zeggenschap, gezag, leiding, invloed binnen onze hemel. Alleen zijn heilige engelen mogen zich in onze koepel ophouden. Alleen die gedachten en krachten

Bewustwording

welke uit zijn God zijn, mogen klinken en werken in ons geestelijke gebied, onze hemel. En, naar analogie van Openbaring 12:8, zal de boze volledig en blijvend uit onze eigen hemel geworpen moeten worden. Dan kunnen ook wij, een ieder voor zich, met Openbaring 12:10 juichen: het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde is verschenen...in onze eigen hemel!

In de nog volgende studies over dit onderwerp blijft de bedoeling ervan steeds meer bewustwording te bevorderen van onze positie in de geestelijke wereld, de hemelse gewesten. Daar immers is en blijft onze plaats en functie (Ef.2:6). En zoals reeds eerder getoond is, kan beeldspraak ons daarbij helpen. Het beeld is evenwel niet de werkelijkheid. Die blijft onzienlijk, geestelijk, verborgen, een geheimenis. Door geloof, uit kennis van Gods woord en door openbaring door heilige Geest opgebouwd, kunnen wij het onzichtbare zeker weten en bezitten (Hebr.11:1).

Toch vraagt dit een hele omzetting van denken en benaderen voor ons. Door zijn zintuigen en door zijn vervreemding van het leven Gods is de mens ver afgedwaald van het 'geestelijke' en daardoor naar de 'aarde toegegroeid'. Het zienlijke, het leven van alledag, het natuurlijke bevangt ons zo gemakkelijk. De boze geesten hebben sinds de zondeval het denken verduisterd en de sleutel om 'boven' in te gaan zodoende verborgen weten te houden (Ef.4:18). Door Gods grote liefde en genade is in deze eeuw die volle raad Gods, het geheimenis, weer boven water gekomen. De hemel is ons weer geopend door de kennis die van boven is (Joh.1:52); Op.4:1). Pioniers, zoals o.a.broeder Van den Brink, mochten leraren en profeten voor ons zijn op de weg terug, naar het land waar we eigenlijk thuis horen: de hemel.

Wij hebben voor de komende tijd de heerlijke opdracht met elkaar het volgende traject van die weg al zoekend te vinden en daadwerkelijk te bewandelen. Gaat u mee?