
De mens in het Koninkrijk van God (5)

J.G.Bulthuis

Voor onze wandel in de hemelse gewesten is het van groot belang te kunnen onderscheiden welke gedachten en krachten goed of kwaad zijn. Dus te weten van welke geest(en) deze uitgaan. In het belang van onze geestelijke veiligheid, maar zeker ook om de Heer te herkennen; Hem te 'zien en te horen'. Daartoe heeft God de mens begiftigd met geestelijke zintuigen; het oog en oor des harten. In deze studie willen wij onze aandacht daarop richten, om zoals Hebreëën 5:14 zegt: onze zinnen te oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad. Deze training doet ons, naast de voeding met het woord van God, mede geestelijk groeien.

Voorbeelden

In Mattheüs 13:16 zegt Jezus tot zijn discipelen: uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. In vers 15 erboven echter (over de onwillenden): hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Een positieve en een negatieve situatie dus. Tot Thomas zegt de Heer: Van nu aan kent gij de Vader en hebt gij Hem 'gezien'. Paulus bidt voor de gelovigen te Efeze dat zij verlichte ogen des harten zullen hebben. En in het laatste bijbelboek klinken herhaaldelijk de woorden: wie een oor heeft die hore.

Horen en zien

Wat is de werking van deze innerlijke zintuigen? We zouden het kunnen omschrijven met het volgende: begrijpen, beseffen, verstaan, doorhebben, onderscheiden, aanvoelen van de geestelijke zaken. Door je bewuste aandacht op iets te richten, zet je je in om ze te doorgronden. Je stemt je innerlijke radar er op af. Je sorteert het nieuwe binnen het raam van je kennis aangaande goed en kwaad. Het is een proberen op te

	<p>vangen in je gedachten, in je begripsvermogen, van dat nieuwe.</p> <p>Als een leerling op school bezig is een ingewikkelde wiskundesom te bestuderen, roept hij wel eens op het moment dat hij de oplossing door heeft: ja, ik 'zie' het!</p> <p>Of als iemand een verhaal over een ander vertelt - in voorzichtige bewoordingen om toch zo positief mogelijk te blijven - reageert de toehoorder soms met een: ik 'hoor' wat je tussen je woorden door bedoelt.</p> <p>Horen en zien met het hart van de onzienlijke dingen (woorden, gedachten, leringen, sferen, geestelijke wezens, krachten, enz.) is deze te doorgronden en te begrijpen.</p> <p>Onmisbaar</p> <p>Dit vermogen is van zeer groot belang voor de gelovige. Onmisbaar om niet te verdwalen in de oneindigheid van de geestelijke wereld. Om niet in de dwaling terecht te komen, de verkeerde weg in te slaan. Maar om, zoals Paulus in Efeze 1:18 schrijft: 'te weten' hoe rijk de heerlijkheid voor ons is. Niet slechts een verstandelijk aangeleerd weten, maar een innerlijk verstaan der dingen Gods, want dat werkt juist die innerlijke zekerheid waarvan ook Hebréeën 11:1 spreekt.</p> <p>Jezus zegt in Mattheüs 6:22: de lamp van het lichaam is het oog. Men houdt het geestelijk lichaam rein door een zuiver kunnen onderscheiden waar het op aan komt. Dat begint al bij de keus voor de Heer. Handelingen 26:18 meldt dat heidenen de ogen geopend werden ter bekering. Deze verzen geven aan dat 'zien' met het inwendig oog onmisbaar is. Hoe de weg Gods te vinden en te herkennen en hoe te bewandelen bij geestelijke blindheid of bedekking?</p> <p>De apostelen hadden tijdens hun opleiding bij de Heer wel eens een gedeeltelijke verduistering. Jezus spreekt hen dan aan met: "Verstaat gij nog niet en begrijpt gij nog niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet, oren en hoort gij niet? (Marcus 8:17).</p> <p>Oorzaken</p> <p>Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen die een geestelijke blindheid en doofheid bewerkstelligen. Als eerste noemen we wat de profeet Jeremia schrijft in</p>
--	---

hoofdstuk 6:10: Zie, hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen.

De profeet wijst hier een veel voorkomende handicap aan onder Gods volk. Te weinig interesse, te weinig liefde tot de waarheid. Overal mee bezig zijn, vooral de uiterlijkheden van gemeente-zijn, maar niet in de eerste plaats het zaad Gods zoeken en zich daarin verdiepen. De serieuze bijbelvorser wordt dan snel als overdreven bestempeld. Deze nalatigheid en slapte wil onder jongeren graag de kop opsteken. De duivel weet dat hij hen zo van het levend brood kan afhouden. Maar ieder geloven begint bij het woord. Zonder dat geen leven!

Hoe subtiel kan de wederspannige geest de gelovige van de bestudering van het woord afhouden. Altijd wel een uitvlucht en van uitstel komt afstel.

Als tweede wijzen we op een gevaar dat Paulus signaleert in 2 Timotheüs 4:3. Een gevaar inzake doofheid. Hun gehoor is verwend, men wil zelf uitmaken wat gepredikt moet worden. Niet een onderwerpen aan de machtige hand des Heren, die door het evangelie van het koninkrijk der hemelen de mens gezond wil maken en op zijn plaats wil brengen. Het evangelie past men aan bij eigen ideeën, wensen en genoegens. Het gevolg is dat men zich zodoende afkeert van de waarheid. Het in God geloven en Hem 'ernstig' zoeken verwatert en geestelijke malaise is het resultaat.

Vervolgens noemen we hier Hebréeën 12:4 en Mattheüs 5:8. Deze verzen wijzen ons op het grote belang van levensheiliging. Waar de boze geesten in ons leven mogen blijven wonen en werken, zal ons 'zicht' op God en Zijn heil vertroebelen, ja, tenslotte geheel verdwijnen als er geen verbetering intreedt. De strijd in de hemelse gewesten, die wij allereerst toch in onze eigen hemel voeren, zal er toe leiden dat de gelovige vrij wordt. Door deze aanpak wordt in zijn hart de weg gebaad om Gods heil te zien. Machten der duisternis beïnvloeden immers ons denken, onze visie, onze gevoelens en ons handelen als zij maar even de kans daartoe krijgen. Valse leringen en dwalingen werken als

beslagen brilleglazen: je ziet de weg niet meer en je komt dus verkeerd uit. De 'gezonde' leer die de mens herstelt en opvoedt tot zonen Gods is dan verontreinigd door vermenging met de leugen.

Een troostrijke gedachte uit de bijbel is dat voor waarachtigen het licht opgaat en dat de hongerenden naar de gerechtigheid verzadigd zullen worden. Het is voor de gelovige van belang hoe zijn instelling is ten opzichte van de dingen Gods. Gaat het hem om de volle waarheid, om het kennen en beleven van al Gods bedoelingen? Is er vanuit het hart een willen en liefhebben van de volle raad Gods of is redding, wat gebedsverhoring voor allerlei natuurlijke problemen en een gezellige gemeente voldoende? De diepste beweegredenen spelen tevens een belangrijke rol of het oog en oor des harten zich op het meerdere richt en ook dat meerdere herkent.

Advies

Jezus roept allen, die meer willen ontvangen van het heil, op om bij Hem ogenzalf te komen kopen. Om daarmee de oogleden te bestrijken, opdat 'gij zien moogt' (Openbaringen 3:18).

Ogenzalf: een medicijn voor de inwendige mens. Zijn evangelie van het Koninkrijk der hemelen biedt voldoende aan voor iedere welwillende christen om de hoge weg te kunnen gaan. Oog en oor zullen vrij moeten worden van die remmende en afschermdende werking van de wederspannige en vrome geesten. Dit houdt niet alleen in een bevrijdend gebed voor dit probleem, maar tegelijkertijd een begrijpen waar de schoen wringt. Dwaalleringen, verleugening, koppige eigenwijsheid zullen los gelaten moeten worden, opdat er plaats komt voor waarheid en geordendheid in het denken en geloven. Steeds weer zal de Heer zelf in al Zijn doen en laten ons enige voorbeeld dienen te zijn (Hebreeën 12:2). In gemeenschap met Hem en onder Zijn leiding kunnen wij dan in de gemeente met het goede woord aan de slag gaan om te leren onderscheiden waar het op aan komt.

Wie de wil van God doen wil, zal dan innerlijk zeker

weten dat deze leer uit Hem is. Dat dit oefenen van de zinnen, zoals Hebreeën 5:11 het noemt, met de andere broeders en zusters samen een veilige en bemoedigende werksfeer en omgeving vormt, is bijbels. Elkaar stimuleren, inspireren en waar nodig corrigeren, voorkomt verdwalen in een doorvloeien van geestelijke zaken. Oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad doet groeien tot volwassenheid. Het zien en horen van wat de Heer ons toont en tot ons spreekt is van het allergrootste belang. Voor de leiding en voor de kudde. Een zelfcontrole maar eveneens een gezamenlijke controle (b.v. een oudstenraad, een echtpaar, e.d.) is voortdurend nodig om te weten wat in een bepaalde tijd tot ons heil dient. Jezus zegt: Zie dan toe hoe gij hoort (Lucas 8:18). Waar verbind je het woord Gods mee? Aan natuurlijke of geestelijke werkelijkheden? Plaats je het binnen het kader van Gods plan? In overeenstemming met de weg en manier van Jezus? Leid het tot een beter uiteen scheiden van goed en kwaad? Zie hier de opdrachten die ons in handen zijn gegeven. Niets gaat immers vanzelf in het Koninkrijk. De totale mens zal zich daarvoor dienen in te zetten met alles wat in hem is.

Dan wordt de zegen van de Heer voor ons werkelijkheid: uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen (Mattheüs 13:16). Zien en horen van wat in de hemelse gewesten wordt getoond en gesproken. Eerst in eigen hemel van iedere gelovige, daarbij mede in de gemeentelijke hemel. Zien en horen: herkennen en onderscheiden, begrijpen en kunnen plaatsen. Het zijn menselijke vermogens waarmee de goede Schepper ons heeft begiftigd om Hem al tastende te kunnen vinden, nu door Jezus Christus.