
Herstel voor de totale mens

Verwerping (4)

J.G.Bulthuis

Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen geeft de mens de juiste visie op het leven. Dit evangelie wordt terecht de waarheid genoemd. Het toont ons hoe God het menselijke leven heeft bedoeld en hoe het echt geleefd en beleefd kan worden. Juist in deze wereld waar de boze de baas speelt en waar de mens beschadigd is. De blijde boodschap is niet bedoeld voor na dit leven, maar hier en nu mag de mens ingaan in 'de waarheid en het leven'. Door Jezus Christus is de weg van verlossing en herstel geopend en begaanbaar gemaakt voor allen die geloven. Ook voor de mens met verwerping. Alle dingen zijn bij God mogelijk..

De vijand alleen

Na de behandeling van allerlei verschijnselen die met verwerping te maken hebben, komen we nu tot de vraag waar deze nood door ontstaat. Het antwoord daarop wordt gegeven door het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Elke afwijking, vervorming, beschadiging, zonde, ziekte en ellende komt voort uit de werking van boze geesten onder leiding van satan. Deze machten alleen zijn het die de mens gemaakt hebben zoals hij nu is en denkt, voelt en zich gedraagt. In het paradijs begon de slang de eerste mens te beliegen en te verleiden. Daar is hij tot nu toe mee doorgedaan.

In Openbaring 12:9 staat: de duivel die de gehele wereld verleidt. In Johannes 10:10: de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Vers 12b van ditzelfde hoofdstuk: de wolf rooft en jaagt uiteen. En in Johannes 8:44 tenslotte: de duivel was een mensenmoorder van den beginne en...hij is een leugenaar en de vader der leugen.

***De geest van
verwerping***

De menselijke natuur zelf is niet verdorven en is geen bron van allerlei zonden en fouten. De voortdurende ondermijning, beïnvloeding en pressie der boze machten uit het rijk der duisternis zijn de oorzaken van de menselijke narigheid op alle levensterreinen. Zo ook dat van de verwerping.

In de bijbel lezen we dat Jezus en ook Paulus de demonen wel eens benoemen naar hun werking. Aan de vruchten kent men immers de boom (Luc.6:44a). Voorbeelden hiervan zijn: dove en stomme geest, geest van zwakheid, waarzeggende geest, etc. Het woord verwerping vangt naar onze mening het gehele stelsel van gedachten, gevoelens en gedragingen die wij in onze vorige studies beschreven hebben. Woorden als minderwaardigheid, of discriminatie zijn 'slechts' onderdelen van verwerping. Het is voor een onderkennen van problemen noodzakelijk ze te begrijpen en te verwoorden. Men kan dan trefzeker bezig zijn met de oplossing zonder een slag in de lucht te slaan. Men kan dan bepaalde verschijnselen onderbrengen en naar juistheid lokaliseren in een bepaalde demon. Wat de geest van verwerping betreft kunnen we beter spreken van een 'overheid'. Het is een boze geest die d.m.v. zijn onderschikte demonen wereldwijd zijn desastreuze werk verricht en als geen

ander zijn ontelbare slachtoffers maakt.

***Geloofs-
verwerping***

Deze vijand bemoeit zich met allerlei aspecten van het menselijk leven. In privé en samenleving, met natuurlijke dingen maar ook met geestelijke zaken. Wij als gelovigen ervaren dit bij het willen realiseren van het woord Gods in ons leven. De geest van verwerping, in combinatie met vrome geesten, tracht de christen af te houden van een vrijmoedige geloofsopstelling in het hart en van een vrijmoedig optreden in gemeente en wereld. Geremdheid en terughoudendheid, onzekerheid in geloven, aarzeling in acties, verleugening en beschuldiging zijn helaas veel voorkomende zaken in christenen. Openbaring 12:10 spreekt zelfs over 'een dag en nacht aangeklaagd worden'. Deze achtervolging is een specifieke werking

van de geest van verwerping.
Achtervolging kan zich, vanuit deze macht der duisternis, ook op de medechristen richten. Dan ontstaat er een situatie waarbij de ene gelovige de ander verkettert. In de wereld komt het wederzijds verwerpen door mensen zeer veel voor. Onder gelovigen zou dit niet zo mogen zijn. Helaas, de praktijk leert anders. De mens wordt dan een aktieve medewerker van de boze in plaats van alleen een passief slachtoffer door eigen innerlijke verwerping.

Het is dus zeker zaak voor Gods volk uit deze greep weg te komen. Daarin zal ieder voor zich een beslissing dienen te nemen. Eerst zal in het innerlijk de verlossing en vernieuwing verwerkelijkt moeten worden, om zo te kunnen komen tot een ander gedrag en opstelling in het dagelijkse leven. Het is dan nodig het een en ander te weten over de akties van deze boze geest in de mens.

Werkwijze

Er zijn vier manieren aan te wijzen waarop deze vijand werkt. Als eerste hiervan noemen we de erfelijke beïnvloeding door de eeuwenlange heerschappij van dit serpent. We verstaan hieronder dat deze geest die zich in en bij de ouders bevindt zijn invloed laat gelden op het embryo van de mens. Het komt er op neer dat de baby straks met z'n vijandige sateliet in de wieg ligt. Vanuit de voorgeslachten werken de machten door tot in de komende generaties. De inslijping door de boze in families kan zo groot zijn dat er zelfs sprake is van een aangeboren beschadiging in karakter e.d. Een vorm van degeneratie van de mens. Zulke boze geesten hebben in vorige geslachten contact met het dodenrijk gehad en zijn dus occult. Vandaar de vaak hardnekkige en bevangende gebondenheid aan verwerping.

Organisatie

Een tweede werkwijze is organisatie. Hieronder verstaan we de nog al eens voorkomende situatie dat iemand, zonder zijn aandeel of schuld of wil, in omstandigheden terecht komt waar hij/zij steeds verworpen wordt. Meestal door anderen. Dit begint al in de kinderjaren. Zo iemand zit dan in de hoek waar altijd de klappen vallen. De tegenslagen, de plagerijen,

de onmogelijkheden en de ongelukken. Er is in sommige levens een kringloop van noodlotgebeurtenissen van verwerpingsituaties. Op de kleuterschool een vervelende juffrouw, op de basisschool nare klasgenoten, in het voorgezet onderwijs verkeerde vrienden of hardvochtige leraren....enz. Konstank lijken de dagelijkse gebeurtenissen overduidelijk te bewijzen dat je inderdaad een grote nul bent (zoals je je van binnen immers voelt).

Het schijnt toe dat zo'n leven onontkoombaar is. Heel diep en zeer pijnlijk ervaart men dan het moeilijke in het dagelijkse leven. Overal kan het gevaar dreigen op jou gemunt. Want de vijand mobiliseert, waar hij maar kan, de mensen om je heen tot een omgeving voor jou waarin verwerping werkt. Terecht een duivelse truc.

Gevoelens

De derde manier van beïnvloeding met verwerping door de vijand is infiltratie van ons gevoelsleven. We tekenen hierbij meteen aan dat gevoelens en gedachten een relatie hebben. Maar voor onze bespreking onderscheiden we deze twee even. Op soms onverklaarbare wijze 'voelen' wij ons op een zeker ogenblik klein, depressief, onmachtig, minderwaardig, moe, nerveus enz. Direct al bij het opstaan 's morgens of zo maar ineens midden op de dag. Dat gevoel kan verlamrend, benauwend en verdrietig werken. De vaart gaat er bij je uit. Het lijkt wel een gifsteek door een angel aangebracht. En zeker, dat is het ook. De scorpioen slaat toe en verwerping doortrekt je wezen. Menig mens heeft daar beroerde ervaringen mee.

Gedachten

Als laatste van de brandende pijlen van de boze noemen we de meest voorkomende werkwijze: de verleugening van/in ons denken. Geesten brengen hun gedachten op anderen over, juist op de mens. Hun gedachten vervlechten zich subtiel met de onze. Bij een geofende onderscheiding 'hoor' je ze spreken in je hemel. In dat geval ben je al aardig op weg naar de overwinning. Maar wie dit nog niet onderkent, wordt steeds weer bestookt met leugen, met verdraaiing en omzetting van de waarheid, van de werkelijkheid en van wat normaal

en vanzelfsprekend is.

Het komt neer op een bombardement met leugens over je zelf, je kunnen, je lichaam, je functioneren, je geloven, je prestaties, je hele zijn. Bij een te lang en te intensief verblijf in een dergelijke gedachtenwereld wordt de mens absoluut vervormd, beschadigd. Dit uit zich in het gedrag, in het spreken, in het (negatief) geloven. Er ontstaat een ongezond en ziek brein en gevoel. Het afschuwelijke is dat sommige mensen er aan wennen: zo ben ik nu eenmaal. Men gaat er vanuit leven en handelen en alles beoordelen. Het zit zo diep ingekrast. Welk een nood!

Ja, op het terrein van het denken heeft de boze z'n beste kansen. Er wordt wel gezegd dat de mens is wat hij denkt. Daar zit veel waarheid in. Een vergiftigd denken resulteert in een gefrustreerd leven. Als dit geldt voor het natuurlijke, hoe dan voor het geestelijke? Deze macht der duisternis zit dan ook tussen de gelovige en de Heer in. Er zijn broeders en zusters in de gemeente die uit de prediking een negatieve, bestraffende of beschuldigende boodschap mee naar huis nemen. Men onderwerpt de spreker wel eens aan een kruisverhoor wat hij met deze of die uitspraak bedoelde. Achterdocht en onmacht spelen op: voor mij is het dus niet, ik kan het nooit halen, het is te hoog gegrepen, bedoelde u met die opmerking mij soms? Erger is de verborgen schroom om met de Heer een veilige, vertrouwde en innige gemeenschap op te bouwen. En daar is het de boze om te doen. Wordt het niet de hoogste tijd hem uit te rangeren? Om een einde te maken aan de verbrijzeling van de macht van het volk de heiligen? (Dan.12:7b). Ja, deze tijd is nu aangebroken! God heeft voor deze kwestie omgezien naar zijn volk en het inzicht verleent. Kom en sta op, word verlicht en leef!

Herstel

Halleluja! Jezus zelf zegt: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw!" Om uit elke vorm van verwerping te komen is ons Jezus Christus geschonken. God, de Vader, wil dat wij zullen leven door Hem. Wat een liefde, wat een genade en wat een heerlijke mogelijkheid. Jezus immers is geslaagd, heeft overwonnen, heeft alle wijsheid en

kennis en kracht in Zich om u en jou werkelijk en afdoende te hulp te komen. Verwerping is te genezen! Hij vermag het in en met ons te doen. Prijst de Heer!

In ons volgende studieblad zullen we daar over schrijven. Voor nu is het voldoende te besluiten met het aangeven van de 'healingline', de weg ter genezing. Deze houdt het volgende in: herkennen - erkennen - inzicht - bevrijding - strijd - stand houden - vernieuwen van denken - jezelf aanpakken - in Hem blijven - oefenen - en. gaan genieten van het nieuwe leven.

Deze halteplaatsen langs de weg geven ons concrete zaken in handen om er daadwerkelijk mee te werken. En daar is het de Heer ook om te doen. Praktisch christendom dat is leven!